

## MENSEN & MOGELIJKHEDEN

Zoekt u mensen om samen iets te gaan doen? Stuur een bericht van maximaal 50 woorden naar Mensen en Mogelijkheden, De Kleine Aarde, Postbus 151, 5280 AD Boxtel, fax 0411 683407 of [h.petter@dekleineaarde.nl](mailto:h.petter@dekleineaarde.nl).

Een gratis service, uitsluitend voor donateurs. Niet voor commerciële berichten. De redactie behoudt zich het recht voor advertenties niet te plaatsen. Stuur uw bericht voor het zomernummer voor 1 mei 2004 in.

Bewust in het leven staande en speelse vrouw (40) uit Vught kan van kleine dingen intens genieten. Welke natuurgenieter met opgeruimd karakter, humor en diepgang gaat al wandelend mee op ontdekkingsstocht? Misschien bewandelen we t.z.t. ook een ander pad. Br. O. Nr. RA 1271 MM

Op een natuurkampeerterein in de Franse ALPEN kan er vanaf eind juni geholpen worden. Maaien, wieden, planten, schilderen, enz. Bent u handig en kunt u goed samenwerken? (er wordt flink aangepakt) Schrijf: F. Otter, Rembrandtlaan 81, 2271 GH Voorburg.

Nieuw. Netwerk en Nieuwsbrief zelfvoorziening. Proefnummers: Studio Zelfvoorziening, westerwijk 32, 7751 CN Dalen. Online: [www.zelfvoorziening.nl](http://www.zelfvoorziening.nl)

Wij wonen in Z.W. Frankrijk aan riviertje en hebben een kleine boerderij en camping. Houd je van rust en natuur en heb je zin minimaal een maand te helpen in de tuin, op de camping of met bouwen: Moulin de Liort 12440 La Salvetat-Peyralès tel/fax (0033) 565 81 89 67 [campliort@wanadoo.fr](mailto:campliort@wanadoo.fr)

REIKI GROEP in oprichting. Wie voelt zich aangesproken om zo helende energie met elkaar te delen, om zo je groei proces te bevorderen. De bijeenkomst zal 1 x per maand plaats vinden. (0513) 46 40 36.

VRIJWILLIGERS gevraagd op kleinschalige, mens-, dier- en milieuvriendelijke, biologische boerderij in Drente. Voor informatie bel vrijblijvend (0592) 50 11 03.

Welke natuur/dierenliefhebber wil bij mij in komen wonen. Leeftijd 40 tot 65+. Met de mogelijkheid tot bijh. het houden van kleinvee/(moes)tuinieren. Rustige bosrijke omgeving en veel ruimte. Ben je een buitenmens in hart en nieren reageer dan Br. O. Nr.

Op onze kleine IJSLANDERSTOETERIJ in natuurpark De Morvan (Bourgogne) moet 50 m3 hout gezaagd en gekloofd worden. Welke 2 sportieve jongeren die van aanpakken weten (ca. 17 jaar en M.M., M.V., VV) willen ons tegen kost en inwoning in de zomervakantie 2 weken helpen? Tel. (0033) 386 30 23 05.

## DUURZAAM OP WERELDREIS

# Met trein en vouwfiets naar Peking via de Zijderoute

Voor de derde keer in zijn 'werkzame' leven gaat De Kleine Aarde-medewerker Jan Juffermans (58) er 'even' tussenuit. Zijn tweede sabbatjaar in 1993 was hem zo goed bevallen, dat hij geruime tijd geleden ook het jaar 2004 al vrij plande. Deze keer om met zijn vrouw Marianne een wereldreis te maken met een zo klein mogelijke Mondiale Voetafdr.

Jan Juffermans: "De bestemming van onze reis is China en we willen niet vliegen vanwege de grote CO<sub>2</sub>-uitstoot. Ruim dertig jaar geleden is dit plan eigenlijk al ontstaan. Toen reisden Marianne en ik via Turkije naar India, geheel over land. Deels voor mijn toenmalige werk bij een uitgeverij ging de reis daarna nog verder door het Verre Oosten. Via Japan en de Trans-Siberische Spoorweg kwamen we na 10 maanden weer thuis. Een ongekende ervaring. We waren helemaal om China heen gereisd, maar diverse pogingen dat land zelf binnen te komen mislukten toen. We namen ons voor om nog eens een nieuwe poging te doen, later. Nu is het dan zo ver.

Het plan is een reis over land te maken richting Peking, vooral met treinen. Onze Brompton-vouwfietsen gaan mee. Die dragen onze bagage en je kunt er ideaal verkenningstochten mee maken. De terugreis is niet zo moeilijk. Er rijdt vanuit Peking twee keer per week een Trans-Mongolië Express en die sluit mooi aan op het traject van de Trans-Siberië Express. Het is vooral een kwestie van tijd. De heenreis is nog een beetje een avontuur, want we willen de noordelijke Zijderoute nemen. Dat lijkt nu de meest veilige route, en bovendien hebben we een flink deel van de zuidelijke route al bereisd in 1972.

Het plan voor de heenreis ziet er als volgt uit. Met de trein gaan we via Krakow naar Odessa aan de Zwarte Zee. Dan zijn we in Oekraïne. Via De Krim gaan we

naar Rusland en vervolgens reizen we via Kazachstan, Kyrgystan en Uzbekistan naar China. Dat kan in principe allemaal per trein. We komen in historische plaatsen als Khiva, Buchara, Samarkand, Tashkent en Almaty. Ook in China nemen we de trein. Bijvoorbeeld via Ürümqi, Turpan en Xian gaan we richting Peking. We stappen regelmatig voor een paar dagen uit. Ook in Mongolië en Rusland willen we niet achter elkaar doorreizen, in plaatsen als Ulan Bator en Irkutsk hopen we even rond te gaan fietsen."

Begin maart zijn Jan en Marianne op weg gegaan. Via e-mailberichten houden zij de lezers van De Kleine Aarde op de hoogte. *(wordt vervolgd)*

